



Inhoudsopgave

- Newsflash van Anna
- Wat is er deze maand ingestuurd?
- Henri met zijn verhaal
- Kindermiddag
- De belangrijkste dag uit jouw leven?
- Cliëntenraad





Ingestuurd door Aagje:

Een waar gebeurde story!

1a. Mijn ex-man en ik hadden een hond!!! Die moest voor zijn gezondheid ander voedsel eten.

Ik werkte toen als schoonmaakster en ging voordat ik ging werken naar een dieren-speciaalzaak en kocht daar brokjes en toen ik betaald had mocht ik een kraskaartje pakken en ik zei toen tegen die verkoopster doe jij maar: zij pakte er 1 en wat bleek er stond een schatkist op en ik mocht mee doen met schatgraven.

1b. Met nog een paar andere personen was ik aan het graven met een schep en vond ik een envelop!!! In die envelop zat 500 gulden: ik juichte met de schep omhoog en kwam toen in de krant!

Dit is een grappig verhaal over Joris!

Het gebeurde op een zomerdag in een plaatse in zeeland! Ik, mijn ex-man, zoon Bjorn en dochter Kirsten en hond Joris gingen eens fietsen met hond Joris aan een riempje in een rieten mandje achterop de fiets! In eens een gil – Joris de hond hing uit de mand te bengelen aan een riempje.

Gelukkig kon hij net op tijd aan zijn benarde situatie verholpen worden; anders was hij misschien gestikt!

Gelukkig is het nog goed gekomen!

Ingestuurd door Annet:

De wereld zit bijna zonder geniale figuren!

Einstein is dood

Beethoven is er ook al niet meer.

Er eerlijk gezegd,

Ikke voel me ook niet zo lekker.

Wijsheid voor september:

Als het niet van jou is,

Neem't dan niet.

Als het niet juist is,

Doe het dan niet.

Als het niet waar is,

Zeg het dan niet.

Als je het niet weet,

Zwijg dan.



NEWSFLASH! VAN KWALITEITSMEDEWERKER

☆☆☆ ANNA!



Caren 3.0 (inzage in dossier)

In de nieuwsbrief van juli heb ik Caren 3.0 beschreven. Het systeem waarmee je mee kunt lezen in je dossier binnen HIER Zorg. Er zijn al wat mensen die zich gemeld hebben om mee te lezen in hun zorgdossier bij HIER Zorg, maar ook heel veel mensen niet.

Voordelen? Je zorgplan inzien en online ondertekenen, rapportages van je begeleider meelesen en familie die je zelf kan uitnodigen om mee te lezen (niet verplicht!!). Wil je je alsnog aanmelden om gebruik te maken van het systeem? Meld je bij je begeleider en ik zal er voor zorgen dat jullie een activatiecode op de mail krijgen.

Interne audit

In oktober zal de tweede interne audit plaatsvinden binnen HIER Zorg. 4 medewerkers (Kyara, Janis, Katrijn en Marieke) zullen Joke en Haico bevragen over de inloopvoorziening in Winterswijk en bemoeizorg.

Rookvrije zone tuin

Gezien de huidige wetgeving rondom het roken is HIER Zorg meegegaan met de tijd om ook een rookvrije ruimte in te richten in de tuin. Dit ook met het oog op de sportruimte, deze bevond zich regelmatig in het gebied van de rokers in de tuin. Wanneer men een rondleiding gaf en in de sportzaal aankwam hing er vaak een rooklucht, iets wat geen juiste indruk wekt van de prettige ruimte. Ook is het voor de sporters niet prettig om te sporten in de sigaretten lucht.

Hierdoor heeft HIER Zorg besloten om een gedeelte van de tuin rookvrij te maken, sportverenigingen worden ook rookvrij en de sport van HIER Zorg kan dan niet achter blijven.

Stakeholdersanalyse

In mei en juni zijn verschillende consultants en veiligheidsregisseurs (uit meerdere gemeentes) geïnterviewd door een extern bedrijf over de kwaliteit van HIER Zorg. In totaal zijn er 9 personen geïnterviewd en HIER Zorg krijgt een 8+ als rapportcijfer. Daar zijn wij als organisatie trots op. De mogelijke verbeterpunten gaan wij onderzoeken en wellicht dat ik jullie daar een andere keer van op de hoogte breng.



Het verhaal van Henri

Hallo allemaal. Mijn naam is Henri, ik ben 64 jaar en woon zelfstandig in Winterswijk. Via Radar ben ik ooit op de werkplaats gekomen bij HIER. Na een tijdje had ik er minder plezier in. Toen er corona kwam, met de maatregelen als vervolg ben ik thuis gebleven.

Na een tijd werd ik ziek en ben ik naar de huisarts gegaan. Nadat deze uitslagen niet goed bleken, moest ik naar het ziekenhuis. Een gezwel in de dikke darm, na een week werd ik geopereerd. Hierna had ik erg veel pijn, bed in en uit. Ik sliep slecht.



Na 5 keer bestralen in Enschede, ging het niet goed en bleef mijn pijn aanhouden. Het bleek dat mijn darmen niet goed aan elkaar zaten en lekte! Met een soort sponsje hebben ze dit dicht gemaakt.

Bij controle hadden ze twee plekjes op mijn lever gevonden en ja.. ook kwaadaardig. In Enschede hebben ze er 1 weggebrand en de ander weggesneden. Na 3 dagen mocht ik gelukkig weer naar huis en na een week voelde ik me beter.

Nu wordt het in de gaten gehouden, want er is altijd een kans dat het terugkomt. Nu heb ik een stoma (een zakje op mijn buik waar ontlasting opgevangen wordt) en als mijn ontstekingswaarden in mijn bloed goed zijn, gaat de stoma eruit. Ik zeg maar: Het einde is in zicht!

Ik voel me erg goed. Ben veel energiever, vitaler en heb weer levenslust. Voel me herboren nadat ik me half dood voelde en erg ziek was. Ik heb weer zin om mensen te ontmoeten en wil weer bij HIER komen, maar ga het langzaam opbouwen.

Henri, wat fijn dat je je verhaal verteld hebt. Ik zie dat je je goed voelt en ben blij voor je.

Bedankt daarvoor,

Manna

De dames van de creatief, leggen de dames van kantoor uit hoe je moet diamond painten!





Ook in de vakantie zijn we lekker sportief bezig en aan het bewegen bij HIER! Deze geslaagde (kinder)middag stond in het teken van HIER spelen.

Zo kon je je een eigen rozet of medaille pimpen, jezelf versieren met tattoos, verschillende spelletjes doen, zoals mastermind, pingpong gooien, yatzee, bowlen en kegelen.

In de sporthal was een heus olympisch parcours uitgezet, kon je op de foto als sporter, aan de slag als cheerleader of op het podium je prijs laten zien. Toen het droog was konden er buiten ook waterspelletjes gespeeld en bellen geblazen worden. Tussendoor waren er fruitspiesjes, koekjes, ranja en een lekker waterijsje toe!



Het was een zeer geslaagde middag waarin verschillende deelnemers in de voorbereiding en of uitvoering mee hebben geholpen. Of op een andere manier hun sportieve bijdrage hebben geleverd!



De gelukkigste dag uit mijn leven

Nu ik over de 60 ben heb ik best veel meegemaakt. Ik heb autogereden, weet hoe het voelt om motor te rijden, gevaren, gevlogen (nooit meer!), twee kinderen gekregen, me vaak gelukkig gevoeld, leuk werk gehad, maar het aller aller aller gelukkigst was ik op mijn trouwdag! Dat is op stik mijn beste herinnering.

Na maanden was ik eindelijk zwanger en als mijn vriend dezelfde rechten had als ik over ons aanstaande kindje, was er maar 1 mogelijkheid: trouwen. Dat wilden we maar al te graag. Mijn moeder was als bruid gekleed in een mooie, lange, zwarte, fluwelen rok met sleep erin en een jasje van Zwitsers kant (grijs met zwart borduursel). Mijn droom was altijd dat ik daarin wilde trouwen. Mijn vriendin was coupeuse en maakte van de fluwelen rok een soort chinees jasje. De biezen en knoopwerk werden gemaakt van het jasje van mijn moeder.

In de laatste week voor de trouwdag heb ik zelf een eenvoudige, grijze broek genaaid. Ook daarin werd het Zwitsers kant verwerkt. Mijn a.s. zag er heel anders uit. Hij was gek op primaire kleuren: een zwarte jeans, wit overhemd, rood giletje (die ik voor hem gemaakt had) en blauw colbertje, (bonte strik). We zagen er prachtig en gelukkig uit.



Via de tennisclub kenden we iemand die ons wel wilde trouwen. Een hartelijke, lieve en betrokken vrouw. Toen we bij het gemeentehuis aankwamen stonden familie en vrienden ons al op te wachten. Ik voelde me zo speciaal: zag er mooi uit, was erg gelukkig en toen iedereen zien: de eerste huilbui was aanstaande.

De trouwambtenaar had een mooie, persoonlijke speech. Ze verstelde over mijn a.s. man, hoe we elkaar "gevonden" hadden (natuurlijk tijdens het beroemde septemberfest) en hoe gelukkig we met elkaar waren. Een goed stel.

Mijn ouders zaten rechts van mij en toen er verteld werd van wie mijn pak was en dat ik in een gedicht voor mijn vader hem wilde eren door zijn achternaam te houden, was ik ook alweer emotioneel. Ik durfde ze niet aan te kijken, maar later op de foto's zag ik bij hun ook de tranen vloeien.



Toen we elkaar het ja-woord moesten geven deden dat met heel onze harten. Nogmaals we waren echt geraakt voor elkaar. Zelfs de trouwambtenaar huilde van emotie en kon even niets meer zeggen. Ze keek de zaal rond en zei: "Ik ben gelukkig niet de enige!"

Het "ergste" hadden we gehad. Nu was het de rest v.d. dag feest met ons als middelpunt.

Dus, als iemand mij vraagt: was is jouw gelukkigste dag? Mijn trouwdag! Daar kan niks tegenop,

Manna



Word jij het nieuwe lid van DE CLIËNTENRAAD?



We zoeken minimaal 3 toppers die ons willen versterken.

Je kunt je opgeven door:

Een fotootje van jezelf, samen met een kleine beschrijving van waarom je mee wilt doen te schrijven

Deze kan naar:

clienraad@hierzorg.nl of in de ideeënbus

Deze zullen in de nieuwsbrief worden geplaatst waarna alle cliënten kunnen stemmen.

Doe mee, praat mee en adviseer het bestuur van HIER Zorg!
Jij bent belangrijk voor HIER Zorg en voor ons, dus geef je op!

Daarnaast....

Zijn we deze maand bezig geweest met het uitje dat we organiseren.



Na allerlei geregeld is het ons weer gelukt. We gaan met een bus vol mensen tijdens het jaarlijkse cliëntenuitje naar **museum Beeld en Geluid** in Hilversum.

Je kunt nog mee en bent van harte welkom! Kijk op de volgende pagina voor verdere informatie.

- De cliëntenraad



Hey, ga je mee naar het verleden?

Of ga je liever de toekomst in?

GA DAN MEE MET ONS NAAR HET MUSEUM

VAN BEELD EN GELUID.

WE GAAN DAARNAAR TOE OP VRIJDAG

27 SEPTEMBER

WE VERTREKKEN OM 9 UUR



Er is van alles te zien over het verleden, de toekomst en het hedendaags gebruik van allerlei soorten media. Film, TV, computer, kranten en gebruik van telefoons van nu en vroeger. Ga mee en ontdek het zelf.

GEZELLIG SAMEN MET DE BUS NAAR HILVERSUM

MAARRRRR..... VOL IS VOL

DUS GEEF JE SNEL OP

DIT KAN BIJ DE RECEPTIE, DE KOSTEN ZIJN 8,50

BETALEN BIJ OPGAVE, PIN OF CONTANT

NATUURLIJK INCL. LUNCH EN DINER

A.U.B.

EVEN GEDULD